

Spinnenweb

Gisteravond in de regen

bescheen de maan
een draadje van druppels
gesponnen vanaf het dak
tot aan de rand van de veranda

vandaag

schijnt de zon te fel
of let ik alleen maar op de klimop
die iemand van de schutting heeft gerukt
hangend met ontblote wortels

of ben ik afgeleid door een gedicht
de baby van hiernaast
een van de katten
of een dolende bij

De draad blijft verborgen
of is verdwenen

Web

Last night in the rain

the moon illuminated
a thread of droplets
spun from roof
to verandah edge

today

the sun is too bright
or looking at the ivy
torn off the fence
hanging with roots bared

distracted by the morning's poetry
the baby next door
one of the cats
or a stray bee

I fail to see it
or it's gone